



MARANATHA MARE

April 2012

Jaargang 39 No 3

JEZUS LEEFT!

*Jezus Christus is verrezen!
Hebben wij daar nog iets mee
als ons levensschip verlaten
worstelt met een woeste zee?*

*Als op S.O.S. -berichten
niemand enig antwoord heeft,
kunnen wij dan toch nog zeggen:
"Halleluja, Jezus leeft!"*

*Jezus Christus is verrezen!
Is dat zichtbaar in ons hart,
als een wilde golf ons teistert
en ons scheepje dreigend tart?
Als de waat'ren ons omspoelen
en de stuurhut kreunt en beeft,
roepen wij dan nog standvastig:
"Halleluja, Jezus leeft!"*

*Jezus Christus is verrezen!
Laat dat altijd met ons gaan
en verheven in de wimpel
van ons ranke scheepje staan,
waar het ieder die er langs vaart
deze blijde boodschap geeft:
"Wat mij ook zal wedervaren,
Halleluja, Jezus leeft!"*

Frits Deubel

<http://www.geestelijkegedichten.nl/index.html>

De grote *maar*-boodschap

Onlangs was er een groot jeugd- en religieonderzoek in Amerika. De onderzoekers kwamen niet alleen veel te weten over de jeugd en hun religie, maar ook over de religie van de volwassenen. Want de jongeren weerspiegelen het geloof van hun ouders en geloofsgemeenschappen.

De onderzoekers vonden dat de religie van oud en jong over het algemeen vrij oppervlakkig was. Een “feel good” godsdienst. Het gaat in de eerste plaats om *mij*.

Ze geloven iets als:

- God bestaat en heeft alles gemaakt.
- God wil dat mensen gelukkig zullen zijn. Dat het met mij goed zal gaan.
- Als het niet goed gaat, zal God ingrijpen om mij te helpen.
- Mensen moeten goed zijn.
- Goede mensen gaan naar de hemel.
- God moet niet te veel van mij vragen of verwachten, moet zich niet te veel inmengen in mijn leven.

In dit soort godsdienst is er geen sprake van opoffering of inspanning, van zichzelf geven, of van echt toegewijd leven, ook al is het niet altijd makkelijk of prettig. Er is geen sprake van een *echte* relatie tot God, want God is gewoon functioneel – daar voor wanneer ik God nodig heb. Maar ook al geloven ze dat God er alleen maar is om te helpen, blijkt uit het onderzoek dat ze er toch moeite mee hebben. Ze twijfelen eraan of God *echtwaar* zal helpen. Ze zijn over het algemeen vrij pessimistisch over de toekomst. De “feel good” religie doet het dan ook weer niet helemaal.

De Paas-boodschap van *nieuw leven*, klinkt wel optimistisch, maar is geen oppervlakkige “feel good” boodschap. *Echt leven* wordt juist geboren uit lijden en sterven. Uit wat moeilijk is, uit wat iets van je vraagt, uit liefde en opoffering, komt er iets goeds. Iets waardevols.

We zijn maar aarden potten, zegt Paulus. Dit is onze realiteit. *Maar* we dragen een kostbare schat en een grote kracht in ons om. Ja, wij worden van alle kanten belaagd. Dit is onze realiteit. *Maar* wij zitten niet in het nauw. We twijfelen. Dit is de realiteit van ons mens-zijn. *Maar* we vertwijfelen niet. We worden vervolgd, hebben wel eens tegenspoed, *maar* worden niet aan ons lot overgelaten.

De Paasboodschap is de grote *maar*-boodschap. Realiteiten, lijden, *maar nieuw leven*. Dood, *maar opstanding*. Er is in dit leven van alles wat, *maar* een nieuw begin is altijd weer mogelijk. Uit het moeilijke wordt iets waardevols geboren.

De vredesboodschap van Kerst gaat om Gods nabijheid: God-met-ons. Niet functioneel, maar een *relatie van liefde*.

De Paasboodschap brengt een ander soort boodschap van vrede en hoop. *Vrede* met de realiteiten van leven en dood. En de *hoop* dat nieuw leven altijd weer mogelijk is.

De hoop en de vrede komen niet makkelijk – die zijn geen oppervlakkige “feel good” zaak. In die “shalom” van Gods koninkrijk leeft men in licht en in schaduw. In de realiteit van dit leven, en in het licht van Gods wereld. Men leeft niet voor zichzelf en sterft niet voor zichzelf. Echt diepgaand leven wordt mogelijk in de bereidheid om zichzelf prijs te geven voor God en anderen.

Wij zijn mens, *maar* de liefde kent geen grenzen.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Lappenmand

- **Rina Knoester** – met de gezondheid van Rina gaat het niet erg vooruit. Haar oog wil niet genezen en binnenkort gaat zij voor een evaluatie en mogelijk nog een operatie. Rina wij dragen jou en je familie op in onze gebeden en gedachten.
- **Willy van Ommen** – is voor de zoveelste keer gevallen en tobt met broze botten. Ze is weer thuis en krijgt hulp, maar het is niet makkelijk. Wij denken in gedachten en gebeden aan Willy en ook aan Bert.
- **Jolanda Grobler (Letterie)** – tobt ook met haar gezondheid en wacht nu op het resultaat van een lever punctie. Wij denken aan Jolanda en haar man en kinderen en familie in deze onzekere tijd en dragen hen op in gebed.
- **Janna de Wee** – heeft een rug operatie gehad en kan nu aan de revalidatie proces beginnen.
- **Ria Prins** – moest een operatie ondergaan om een gezwel uit haar hals te halen. Zij sterkt thans thuis aan, zij voelt goed, maar is gauw moe. Wij hopen dat de resultaat van de lab goed is.

Van de diaconie

Zoals in de kerk aangekondigd, herinneren we u graag dat onze jaarlijkse Dankdienst dit jaar zal plaatsvinden met Paaszondag op de 8ste April. Dit is Pasen, maar het lijkt mij wel een goede tijd om er eventjes goed bij stil te staan wat de Heer voor ons opofferden en hoe Hij verwacht dat wij elkaar liefhebben. Zoals gebruikelijk is de opbrengst voor de Ondersteuningsraad en vragen wij om onbederfbaar voedsel,

kleding & dekens en/of contant.

U vindt volgende maand in de Mare de staat van Inkomsten & Uitgaven van de Hulpfonds voor het afgelopen jaar.

Groetjes van de diaconie,

Rieneke Boer

Hongerdoeken

Hongerdoeken verwijzen naar vasten (=honger krijgen).

Een hongerdoek werd vroeger gebruikt als de Bijbel voor leken. Nu worden ze ingezet voor een gelijkwaardig dialoog tussen arm en rijk.

De hongerdoek heeft zijn ontstaan in de Middeleeuwen. Zij werden voor de altaren gehangen vanaf Aswoensdag tot na de 40 dagen van vasten om het altaar te bedekken als symbool dat de mensen uit het Paradijs verdreven zijn.

Later werden de doeken beschilderd als beeldende kunst zodat analfabeten konden zien waarover het gaat.

Wim Kleiman

(overgenomen uit een Nederlandse krant artikel)

Pasen is feest van nieuw leven

Pasen is niet elk jaar op dezelfde (zon)dag, maar op de eerste zondag die volgt op de volle maan, na het begin van de lente in Europa. Dit jaar is Pasen op 8 april, een vroege Pasen dus want 25 april is de uiterste datum dat het Pasen kan zijn.

Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zie je de lentekuikentjes en paaseieren. Echte, van papier of chocolade. Bij katholieke christenen is Pasen ook het einde van de vasten periode die begon met carnaval. Tientallen jaren geleden vastten de katholieken ook daadwerkelijk 40 dagen. Er werd geen vlees gegeten en de kinderen spaarden hun snoep op in een trommeltje. Dat werd dan tijdens de

paasdagen opgegeten.

In sommige landen (Spanje en Zwitserland) worden nog paasvuren ontstoken: de koude geesten van de winter worden weggejaagd en de lente verwelkomd.

Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste die heerste als de voorraden van de winter opraakten.

Veel paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren. Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de veertigdaagse vastenperiode weer op krachten te komen. Met Palmпасen werden de eieren ingezameld. Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen.

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Dan wordt de opstanding van Jezus uit de dood gevierd nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken de herrijzenis, op de derde dag na zijn kruisiging.

Op donderdag 5 april is het dit jaar voor christenen Witte Donderdag. De naam Witte Donderdag verwijst naar het witte gewaad dat de priester tijdens de eucharistieviering draagt.

Op deze dag vindt 's avonds in de kerken de eucharistie (rooms-katholieken) of de instelling van het avondmaal (protestanten) plaats. De gelovigen eten op deze avond brood en drinken wijn. De brood verwijst naar Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen. Op Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal, wordt in de christelijke kerk de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen herdacht. In die nacht werd Jezus gevangen genomen en verhoord. De dag erna is Goede

Vrijdag. Op deze dag wordt in kerkdiensten de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet als teken van rouw. In katholieke kerken wordt rond 3 uur in de middag een 'kruiswegstatie' gelopen, een omgang langs afbeeldingen van het verhaal van de marteling, het dragen van het kruis en de kruisiging van Christus. Goede Vrijdag wordt 'goed' genoemd omdat de christenen geloven dat Christus' vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijke lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees. Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende paas ochtend heerst dan in het kerkelijk leven stilte. Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het Christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen of mooie kleden op het altaar (de kerktafel waar de pastoor of dominee aan staat). In de protestantse traditie heet de dag Stille Zaterdag, in de rooms-katholieke paaszaterdag. Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder begon op Aswoensdag.

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de paasdag met feestelijk gezang begroet.

Wim Kleiman

(overgenomen uit een Nederlandse krant artikel)

5 redenen waarom het moeilijk is om stil te worden (en 5 redenen waarom je het toch zou moeten doen)

Het is moeilijk stil te worden, Toch zou je stil moeten worden, want stilte geeft...

1. Ruis

Er is zoveel om ons heen dat ons afleidt dat het creëren van stilte een kunst is. De dagen zitten voor velen van ons vol met werkafspraken, zorg voor kinderen en ouders. Naast sociale contacten hebben we ook de 'social media'. Om een beetje bij te blijven moet je daar iets in doen. De stroom van informatie en andere prikkels wordt steeds complexer en daarom wordt het prioriteit geven aan stilte een grotere uitdaging.

1. Rust

Het kan handig zijn om een vaste plek in huis als je stille plek te kiezen. Een hoek van de bank of een plekje waar de zon binnenvalt. Als je daar bent, kom je tot rust. Laat dan alles wat opkomt (ideeën en zorgen) voorbijkomen en geef ze in gedachten als een pakketje aan Jezus. Bid dat Jezus hier zijn rust voor in de plaats geeft. Je zult merken dat je innerlijk gevoed wordt. Het gebeurt mij wel eens dat ik binnen vijf minuten in slaap ben gevallen en mijn kostbare tijd verslaapt. Als ik wakker wordt troost ik me met de gedachte: "Hij geeft het zijn lieveling in de slaap" (Psalm 127:2).

2. Het zoeken van afleiding 2. Concentratie

Zolang we bezig zijn, worden we niet geconfronteerd met dingen waar we tegenop zien, dingen die ook nog moeten gebeuren, of dingen die we liever niet onder ogen zien omdat ze ons een ongemakkelijk gevoel geven of pijn doen. Bezig blijven loont.

"Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbetterlijk is het, wie zal het kennen?" staat er in Jeremia 17:9. We kunnen onszelf makkelijk voor de gek houden door in de doe-stand te blijven en niet onder de oppervlakte te kijken naar wat we werkelijk voelen.

Omdat het vaak een hele weg is om tot – innerlijke – stilte te komen, is het de moeite waard er te blijven als je er eenmaal bent. Ook dan kan het verleidelijk zijn om snel weer over te gaan tot de orde van de dag. Blijf bij het besef dat je iets moois ontdekt.

Vraag aan God of Hij tot je wil spreken, let op beelden die je krijgt, een lied of tekst waar je aan moet denken. Het is een avontuur als je je eraan overgeeft.

3. De norm

Stilte is voor veel mensen hetzelfde als nietsdoen. Of sterker, je hoort nog de stem van de moeder of oma: "Ledigheid is des duivels oorkussen." Als er een innerlijk verbod is op stilte, doen en de mogelijkheid iets omdat je denkt dat het

3. Vrijheid

Stil worden geeft een geweldig besef van vrijheid: je hebt de keus om bij jezelf en je leven met God stil te staan. Je krijgt nieuwe inzichten, ideeën om dingen anders te doen en de mogelijkheid iets van de werkelijke waarde van

zelfzuchtig is of op een andere manier niet oké, blijf je de stilte vermijden. Ga eens bij jezelf na welke gedachten je hebt bij stil worden, en eventueel welke oordelen over stilte. Tijd om ze op te ruimen!

4. Angst

Bij stilte hoort alleen zijn, en alleen zijn kan geassocieerd worden met eenzaamheid en angst voor de dood. Hier raken we een diepe laag. Onveilige gevoelens kunnen in de stilte naar voren komen en herinneringen die moeilijk zijn om onder ogen te zien. Er is moed voor nodig om die gevoelens door te werken. Praat erover en bid ervoor met iemand die je vertrouwt, zodat je er stap voor stap verder in kunt komen.

4. Vrede

In Gods nabijheid stroomt zijn vrede naar je toe. Soms gebruikt Hij stille tijd om je bewust te maken van dingen in je leven die jou en Hem meer recht zouden doen. Hij doet dat eenvoudig en direct, zonder oordeel. In de kostbare nabijheid van God begin je te merken wat Jezus bedoelde toen Hij zei: "Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft." (Johannes 4:14)

5. Het beeld van God

Als we stil worden om God te ontmoeten en we verwachten dat God ons met onze neus op onze tekortkomingen drukt, teleurgesteld in ons is of boos op ons, is het geen wonder dat we liever uit zijn aanwezigheid wegblijven. Ga eens bij jezelf na hoe je naar God kijkt: verwacht je een liefdevolle, opbouwende en bemoedigende Vader? En hoe denk je dat Hij jou ziet: als een geliefd kind dat altijd welkom is?

5. De liefde van God

"Weest stil, en weet dat Ik God ben," staat in Psalm 46:11. Stilte kan helpen om je een voorstelling van God te maken, op een veilige plek. Te beseffen dat je daar in Zijn nabijheid bent. Bij de Vader die met aanvaarding, troost en warmte naar je toe komt. Die je moeilijkheden kent en daar in Zijn liefde dichtbij is, en in Zijn majesteit zekerheid geeft dat de toekomst veilig is bij Hem. Een plek om niet meer weg te willen!

Agnes Huizenga

overgenomen uit EO-vrouwen magazine Eva / Nummer 2 / 2012

Bedankt, Henrike!

Alleenstaanden hebben het in de kerk en in de maatschappij niet altijd even gemakkelijk. Misschien heb je het als alleenstaande in de maatschappij nog wel gemakkelijker dan in de kerk. In de maatschappij vragen ze niet altijd of je wel of niet gehuwd bent. En in principe staan alle posities in de maatschappij ook voor alleenstaanden open. Misschien nog wat meer voor alleenstaande mannen dan voor alleenstaande vrouwen. Maar toch!

Dat is in de kerk anders. Tenminste in mijn kerk. De kerk wordt geleid door mannen. En bijna altijd door getrouwde mannen. Ik ken uit mijn kerk nauwelijks predikanten die alleen staan. Als dat zo wel is, zijn ze meestal gescheiden.

Na het verschrikkelijke misbruik affaire in de RK. kerk is het, denk ik in de samenleving nog moeilijker geworden voor mensen die alleen staan. Een geestelijke die alleen staat wordt stiekem met andere ogen bekeken. 'Zou die ook niet?' Dat gebeurt ook wanneer bijvoorbeeld twee vrouwen gearmd lopen. Heb ik het verkeerd dat daar vroeger veel 'gemakkelijker' over werd gedacht? Nu is het al gauw: 'dat zullen wel!'

Maar het zou eenzijdig zijn als ik alleen maar zou signaleren dat wij ons oordeel klaar hebben als het gaat om geaardheid en een daaraan gekoppelde levenswijze. Ons snelle (verkeerde) oordeel gaat helaas nog verder.

Alleenstaanden hebben volgens ons ook veel minder verstand van bijvoorbeeld kinderen opvoeden. Wie als alleenstaande in een kring van anderen daar een mening over heeft, steekt zijn of haar nek gauw te ver uit. Alsof getrouwden, die kinderen hebben, daar per definitie meer verstand van hebben. Hoeveel getrouwden schieten daarin niet te kort. En hoeveel gezinnen hebben hulp nodig. Hulp die soms gegeven wordt door een niet-getrouwde psychologe....

Ik kwam tot het maken van deze blog omdat ik een zeer lezenswaardige brief las van Henrike van Beek in De Wekker. Zij vertelt dat ze een leesclubje had uitgenodigd om de volgende keer bij haar thuis bijeen te komen. Het te lezen boek ging over het huwelijk. Eén van de dames maakte haar daar attent op. Ze dacht dat zij (omdat ze niet getrouwd is)

die bijeenkomst wellicht zou willen overslaan. En als het dan bij haar zou zijn had zij die keuze niet. Aan het eind van de samenkomst (die toch bij haar werd gehouden) bad de dame voor haar dat zij iemand zou mogen ontmoeten met wie zij het leven zou kunnen delen.

Henrike voelde zich buitengesloten en tweederangs! Dat gevoel moeten, zo dacht ik, veel meer vrouwen en mannen hebben.

En hoeveel heb ik zelf bijgedragen aan dat gevoel?

Kijk ik diep in mijn hart dan moet ik bekennen dat die vooringenomenheid er bij mij ook zit. Ik wil de Bijbel niet de schuld geven. Maar die Bijbeltekst dat 'het niet goed is dat de mens alleen is', zit er bij mij wel diep in. Toch heb ik al heel mijn leven zonder bijgedachten en vooroordelen over alleenstaanden in de Bijbel gepreekt. Over de geweldige profeet Elia. Over de beroemde apostel Paulus. En natuurlijk over de Heer Jezus.

De dominee die in dat blad op de brief van Henrike inging, bekende ook eerlijk dat die vooroordeel er bij hem ook diep inzat. Hij had er een wandeling van 550 kilometer door Italië voor nodig om in de sporen van Franciscus van Assisi te ontdekken dat het partnerschap van man of vrouw niet het enige antwoord van God op het alleen zijn van de mens is. God geeft na die bekende constatering namelijk niet direct aan de mens een partner maar de dieren!

Ik was veertien dagen geleden te gast bij Het leger des Heils. Ik moest eerst even wennen aan al die rangen, maar stoer vond ik wel als vrouwen zich zo aan mij voorstelden. Ik hoor er nog een zeggen: 'Veldsecretaris...' Vrouwen voeren daar ook het woord. Geven leiding.

Geweldig.

In onze gemeente was dat jaren anders. (Alleenstaande) vrouwen bekleedden nauwelijks posities. Toch was de ongetrouwde presidente van de vrouwenvereniging Jo Menger een fenomeen. Vele ouderen in onze gemeente zullen zich Janke Braaksma herinneren. Wat heeft die veel gedaan. Het is nu gelukkig anders geworden. Vrouw of man, getrouwd of niet getrouwd zijn, geaardheid speelt steeds minder een rol. Wel bekwaamheid, aanleg, geloof! Dus niet omdat we getrouwde mannen te weinig hebben, maar omdat er in de gemeente zoveel verschillende capaciteiten zijn. Bij mannen en vrouwen, getrouwde en niet getrouwde. De Bijbel kent geweldige alleenstaande mannen én vrouwen. Wat dacht u van Debora, de richteres? Jezus had vele vrouwen en mannen die Hem dagelijks volgden. En van velen weten we niet dat zij getrouwd waren. Van Petrus was het bekend. Maar van de overigen? Als ze getrouwd waren, vonden de Bijbelschrijvers het blijkbaar niet belangrijk om te vermelden.

Ik vond de opmerkingen van Henrike zo waardevol dat ik ze graag hier in mijn blog vermeld:

- *'Ik zou zo graag willen dat er eens gedankt werd voor ongetrouwde mensen in de gemeente, voor de kansen die zij hebben.*
- *Ik zou willen dat er gebeden werd om wijsheid en kracht om onze ongetrouwde staat te kunnen accepteren en voluit te gebruiken in dienst van het Koninkrijk.*
- *Ik zou willen dat diensten voor jongeren niet alleen gaan over het krijgen en invullen van een relatie; maar ook over de mogelijkheid dat een aantal van hen niet zal trouwen – en dat dit positief gedaan wordt.*

- *Er zijn momenteel, 4 miljoen alleengaanden in Nederland. De kans dat alle jongeren in een gemeente trouwen is zeer klein. Voor hen die niet trouwen is er geen voorbereiding in de kerk.*
- *We leven in een tijd dat er een enorme behoefte is aan mensen die kunnen bidden dat kan iedereen natuurlijk, maar ik geloof dat alleengaanden door God mogelijk tot een grotere betrokkenheid worden geroepen.*

Steun ons daarin.

Maak ons daarvan bewust.'

Bedankt Henrike!

Ds. Arie van der Veer

<http://www.eo.nl/blogs/arievanderveer/>

Dienstrooster april 2012			
	1 april Palmzondag	6 april Goede Vrijdag	8 april Paaszondag
1	E de Jong	C Reinten	F vd Kuil
2	C Reinten	T van Wyk	N vd Eijkel
3	R Boer	N Knoester	D Kruger
4	J de Jong	W Strydom	R Boer
5	D Kruger	A Knoester	K Strydom
6		M Letterie	
7		HR Kettner	
Begroeting	W Kruger	W Kruger	I Pol
Bloemen	C Reinten	Geen	N vd Eijkel
	15 april	22	29 april
1	N vd Eijkel	F Goede	C Reinten
2	KJ Leeuw	J Smit	P de Haas
3	M Letterie	J de Jong	R Appel
4	W Strydom	HR Kettner	S Smit
5	HR Kettner	I Pol	HR Kettner
Begroeting	HR Kettner	P Reinten	M Letterie
Bloemen	D Hiddema	D Kruger	E vd Kuil

Agenda april 2012		
Zondag 1 Palmzondag 6^{de} lijdenszondag	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Maandag 2	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
Dinsdag 3	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Vrijdag 6 Goede Vrijdag	10h00	Ds Y Dreyer Avondmaal
Zondag 8 Paasfeest/Dankdienst	0830 10h00	Paasontbyt Ds Y Dreyer
Dinsdag 10	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Donderdag 12	17h30	FINCOM
Zondag 15	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 17	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Donderdag 19	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602
Zondag 22	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 23	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
Zondag 29	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Maandag 30		Koninginnendag
Dinsdag 1 mei	8h30 – 14h00	ORANJEHOF MARKT

Verjaardagen april 2012		
Maandag 2	Petrus van den Steen	011 452 2105
Donderdag 5	Tanya van Wyk	082 774 7907
Zaterdag 7	Jan Leeuw	011 918 3935
Maandag 9	Jacqueline Reintjes	011 828 5236
Zaterdag 14	Femmy le Roux	011 462 7706
Woensdag 18	Paul le Roux	011 462 7706
Zaterdag 21	Marijke Pretorius-van Zadelhoff	011 614 4491
Zondag 22	Diets Hiddema	011 465 1512
Zondag 22	Coby Koning	011 973 1091
Zondag 22	Jan Wuestenenk	011 867 1886
Maandag 23	Titia Morgenrood	011 828 6854
Vrijdag 27	Cherese Roux	
Vrijdag 27	Sandra Steen	011 450 3286
Maandag 30	Sietske Reinten	011 679 1434

MARANATHA KERK

Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch Code 197905
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za